

# Nieuwsbrief

2020-7

10-4-2020

In deze nieuwsbrief:

- **Van de redactie**
- **Ervaringen met galerie op de website**
- **Tips voor thuiszitters**
- **Oud papier blijft welkom**

## Van de redactie

De nieuwsbrieven volgen elkaar sneller op dan vorig jaar. Begrijpelijk, want ook in onze vereniging gijzelt het coronavirus onze reguliere activiteiten. We hopen dat de anderhalve meter-regel die nu gangbaar is geworden, niet leidt tot permanente verwijdering van elkaar. Deze nieuwsbrief beoogt een steentje bij te dragen aan het handhaven van een goed clubgevoel voor Perspectief. In normale tijden zouden we aan de vooravond staan van de algemene ledenvergadering, waarin alle wel en wee van onze vereniging ter tafel zou komen. Ook uitgesteld dus. Onzekerheid troef in deze coronatijd.

Om een ieder de mogelijkheid te bieden toch de creatieve energie kwijt te kunnen is er de galerie op de website. In deze nieuwsbrief de eerste ervaringen met die Galerie.

Daarnaast plaatsen we in de nieuwsbrieven suggesties van onze begeleiders om thuis aan de slag te gaan met hun tips. De secretaris liet weten verheugd te zijn dat zoveel begeleiders hun bijdragen wilden leveren aan de nieuwsbrief. Het enthousiasme is groot.

Hoe het ook zij, we wensen alle leden een prettige Paasdagen toe. Tot de volgende nieuwsbrief.

## ‘Galerie van corona-creativiteit’

Ik vind het een prachtig idee van het bestuur om online uitwisseling en ontmoeting te stimuleren, nu face-to-face contact tijdelijk niet mogelijk is. Ik ben heel blij met het feit dat al zoveel leden hebben gereageerd door mooie foto's met de bijbehorende beschrijvingen naar mij op te sturen. Ik ervaar dat ook als steun voor onze vereniging, waar we met ons allen – leden, docenten en vrijwilligers – zoveel energie insteken en van krijgen.

De bijdragen die ik tot nu toe heb ontvangen zijn heel divers. Het is zowel 2D als 3D-werk, er zijn inzendingen van werk dat al eerder is gemaakt en er zijn ook inzendingen van werk dat gemaakt is nadat de coronamaatregelen van kracht werden. Ook bijzonder vind ik de werken die betrekking hebben op wat er nu gebeurt om ons heen. Zoals het kleurrijke werk 'Coronated' van Anna Groot (foto hiernaast), of de met een knipoog gemaakte werken Koorzang en Coronazang van Ton Rota.



Ik hoop dat leden de werken bekijken en ook een reactie willen achterlaten op de pagina. Want het is natuurlijk leuk om te laten zien wat je hebt gemaakt, maar het wordt nog leuker als mensen je laten weten dat ze je werk hebben gezien en wat ze daarvan vinden!

Margreet van den Berg ( websitebeheerder)

*Nog even ter herinnering: maak één of meerdere foto's van het werk dat je onder handen hebt, of thuis hebt afgerond. Het mogen ook foto's zijn van werk dat nog niet eerder bij Perspectief te zien is geweest. Het werk wordt niet te koop aangeboden. De foto dient in "landscape (liggend) formaat" te worden aangeleverd. Ook "portret (staand) formaat" gewoon in "landscape formaat" fotograferen. Het werkstuk gaat nog meer spreken als je erbij vermeldt welke techniek er gebruikt is en zo mogelijk een pakkende titel. Stuur dat naar Margreet van der Berg: [ict@perspectiefcastricum.nl](mailto:ict@perspectiefcastricum.nl)*

## **Tips voor thuiszitters berichten van begeleiders**

*(waar ook niet- groepsleden hun voordeel mee kunnen doen)*

**Fre Ham:**

## **Opdrachten voor de groep**

De donderdagochtend-groep had ik direct bij aanvang van de crisis gevraagd of ze behoefte had aan contact en opdrachtjes.

Daar kreeg ik hele leuke reacties op, en nu doen er 13 mensen mee. Ik stuur elke week 'n aantal opdrachtjes, en men kan alles doen of pikt eruit wat men leuk vindt.

Zo kunnen we als alles weer normaal is, elkaars werk zien.

Ook de buitenschildersgroep doet zoiets en via whatsapp delen we het gemaakte werk.

Dus wij zijn al enige tijd hiermee bezig.

Of andere groepen iets hebben opgestart weet ik niet, maar wij in ieder geval wel .

1. schets een eivorm, deel dat in 3 gelijke delen, op de 1e lijn komen de wenkbrauwen, tot de 2e lijn de neus, in het onderste deel op het midden de mond verticaal gezien, op de neusvleugelrand de binnenkant van het oog, de mondhoeken maken een rechte verticale lijn met de pupil maak hier een leuk

koppie van. aansluitend kijk je in de spiegel en teken je je oog na.

2. Pluk een takje met knoppen uit de tuin of plantsoen, maak elke dag een schetsje van de ontlukende bladeren, kijk goed hoe de bladeren uit de stam komen en hoe ze zich ontfouwen.

3. Maak op een blad aquarel papier een aantal cirkels met aquarelverf, neem wat lichte en ook wat donkere kleuren laat dit drogen, teken daar bovenop tussen de cirkels wat bloemen met fine liner, versier tot slot de cirkels met stippels, lijntjes etc. met fine liner gekleurde, zwarte of witte pen.

Volgende opdrachtjes:

1. vorige keer hebben we uit de spiegel je oog getekend, probeer nu maar eens je neus. Geen varkentje van maken!

2. neem eens een koffie-kopje, zo'n ouderwets Engels model is erg leuk door de versiering, maar een ander kan ook.

teken die na, kijk goed hoe zo'n oortje loopt, schets nu zo'n oortje van opzij, en van voren, best nog een puzzel.

stapel nu eens 2 kopjes op elkaar en schets dat, je kunt er ook een aquarel of klein schilderijtje van maken.

3. Je hebt misschien een bosje bloemen op tafel of een enkel bloemetje in de tuin, maak een tekening met zo'n bloem van verschillende kanten verdeel dat leuk op een blad. ik heb dat van de week gedaan met een tulp.

En het vervolg:

1. We hebben nu een oog, neus en mond van uit de spiegel getekend, teken nu je hele gezicht, kijk ook eens op you tube naar het prachtige werk van Casey Baugh, hoe hij een gezicht opzet, er staan meerdere demo's van hem op.

2. Teken of schilder een vaas met bloemen

3. neem een sjaal of kleed en teken hier de plooien van.

**Ingerid Opstelten:**

### **Maak een gebaar en maak het verschil**

Beste perspectiefleden,  
In deze tijd van Corona en afstand houden tot elkaar, valt het niet altijd mee je gezien, gehoord en verbonden te voelen.

We moeten binnen blijven, of op gepaste afstand. Juist nu is de behoefte groot iets te betekenen ofwel je te



verbinden tot en met elkaar.

Als opdracht stel ik voor om iets te maken dat je vervolgens fysiek, dan wel als foto op mail naar elkaar toe stuurt, wat uitdrukking geeft aan jou verbondenheid met de ander. Hetgeen jij stuurt kan weer tot inspiratie leiden voor diegene en hopelijk tot nieuwe verbeelding leiden.

Alles mag en alles kan qua materiaal en techniek.

Hierbij een warm hart van mij voor jullie en de vereniging!

Docent beeldend wo av. Ingerid Opstelten

**Joke Vink:**

## **Coronadagboek?**

In deze bizarre tijd, de Corona-crisis, is het misschien een leuk idee om een klein Corona-dagboekje bij te houden.

Je ziet nog nauwelijks mensen, maar het is wellicht leuk om eens te kijken welke dieren je allemaal tegen komt in je huis. Denk daarbij aan huisstofmijt, pissebedden, spinnen, muggen, fruitvliegjes. En in je tuin of op je balkon hommels, bijen etc. Maak foto's van deze diertjes en maak naar aanleiding daarvan weer kleine schetsjes. Wist je dat pissebedden zeer interessant zijn?

Ik ontdekte dat het eigenlijk kleine kreeftjes zijn en las op internet het volgende: Ze zijn 0,5 tot 2 cm lang en voornamelijk bruin of zwart-grijs van kleur. Aan de voorkant hebben ze twee voelsprietten en ze hebben 7 paar pootjes. De ademhaling geschiedt door middel van kieuwen welke zitten verwerkt in de achterpoten. Aan de achterzijde van het lijfje bevinden zich twee uitsteeksels, de borstelpoten ook wel uropoden genoemd. Hiermee nemen ze vocht op of, indien nodig, geven ze er een teveel aan vocht mee af. Hun harde uitwendige skelet vervelt elke 4 weken, om kalkgebrek te voorkomen wordt het afgevallen harnasje elke keer weer opgepeuzeld. Dat is toch briljant?

Je schijnt ze ook te kunnen eten; even wokken met een uitje en knoflook. Ze schijnen naar vis en kreeft te smaken, maar ik heb dit nog niet durven proberen! Als één van jullie hier wel het hart toe heeft, dan hoor ik dat graag. Mocht dit idee je niet aanspreken, dan kun je ook kijken wat er allemaal in je tuin groeit aan bloemen en planten. Maak hier foto's van en naar aanleiding van deze foto's weer tekeningen of schilderijen.

## **Blijf oud papier inzamelen voor Perspectief**

Het inzamelen van oud papier heeft over het eerste kwartaal toch nog €181 opgeleverd. Alle beetjes helpen om de vereniging te ondersteunen. Dus hebt u nog wat oud papier op te ruimen, doe het in de containers achter ons gebouw.

Verzonden door Redactie Nieuwsbrief Perspectief

[nieuwsbrievenperspectief@gmail.com](mailto:nieuwsbrievenperspectief@gmail.com)