

Nieuwsbrief

2021-3

26-2-2021

In deze nieuwsbrief:

- Eerste lezing Perspectief gehouden
- Nieuwe lezing over Jan Montijn
- Programma volgende lezingen

PERSPECTIEF LEZINGEN

De in nieuwsbrief 2 aangekondigde lezing op donderdag 25 februari door Maarten Geerdes over Marius Bauer werd via Zoom gevolgd door ruim 25 leden. Een bijzondere ervaring, om elkaar zo via de tablet en laptop te kunnen ontmoeten, nu de Ateliers van Perspectief door Corona gesloten moeten blijven.

Een paar schermopnamen van dit evenement:



Nieuwe lezing:

Donderdag 11 maart, 16 uur: Jan Montijn (door Maarten Geerdes)

De lezing over Montijn had Maarten Geerdes eerder willen geven, na de ledenvergadering in het voorjaar van 2020. Dit meldden we toen in Voorjaarsnummer 2020 van *Perspectiviteiten*:

Lezing “Jan Montijn, etser van het oosten” door Maarten Geerdes

Jan Montijn werd in 1925 in Oudewater geboren. Om aan de “Arbeitseinsatz” te ontkomen is hij in 1944 in Duitse dienst gegaan en heeft hij aan het Oostfront gevochten. Na de oorlog kreeg hij 3 jaar jeugddetentie. Vervolgens heeft hij voor Nederland aan de Koreaanse oorlog meegedaan, waar hij gewond is geraakt.

Alle ontberingen leidden ertoe dat hij in 1956-1957 in een psychiatrische inrichting is opgenomen, waar hij zijn herinneringen heeft opgeschreven. Daarna is hij professioneel gaan schilderen en tekenen.

Op advies van Anton Heijboer begon hij in 1960 te etsen. Hij heeft veel gereisd en was met name ook betrokken bij het vervoer van weeskinderen uit Zuid-Oost Azië naar westerse landen. Zijn indrukken van het leven heeft hij vastgelegd in talloze etsen en series etsen, vaak met gedichten (van bijvoorbeeld Nootboom, Dylan Thomas, hemzelf en zijn vrouw).



De meest voorkomende thema's: in de jaren 60 geweld daarna etste hij de vele landschappen, die hij beleefde. Daarvan probeerde hij ook de emoties te treffen. Enige originele werken kunt u tijdens en na de lezing bekijken.

Beeld van zijn werk:

Ramayana 2 (1976). De Ramayana is een historisch Indiaas epos.

De hoofdlijn van het verhaal betreft een ontvoering.

Montijn bracht in die tijd weeskinderen uit landen als Vietnam en Korea naar de “Eerste wereld”.

Volgende lezingen:

Donderdag 25 maart, 16 uur: David Hockney (door Afke Spaargaren)

Donderdag 8 april, 16 uur: Ikonen (door Walter Driessen)

De onderstaande **code** is voor **donderdag 11 maart**. Voor de lezingen daarna volgt een aparte code.

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/81935421770?pwd=MFpUczYvTXAydExYOEtVN0o5WkJJdz09>

Meeting ID: 819 3542 1770

Passcode: 306003

De lezingen worden gegeven via Zoom. Wilt u meedoen maar hebt u nog geen ervaring met Zoom, bel daarvoor Maarten Geerdes, 0654942799.

Namens bestuur en evenementencommissie,

Ton Pots en Maarten Geerdes

Redactie: Nieuwsbrief Perspectief

nieuwsbrievenperspectief@gmail.com