

## Nieuwsbrief

2022-21

11-10-2022

- **Herfstexpositie**
- **Onbekende schilder**
- **Evenementencommissie zoekt kandidaten**
- **Houtactiviteiten**

### Expositie van enkele Perspectiefgroepen

De leden van de woensdagmorgen-schildergroep, van de keramiek- en beeldhouwgroep en van de etsgroep willen met gepaste trots hun werkstukken tijdens een expositie tentoonstellen.

Op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 oktober is deze expositie van 11.00 tot 16.00 uur te bezoeken in het atelier .



Door de variëteit in technieken, onderwerpen en materialen belooft het een kleurrijke en fantasievolle tentoonstelling te worden. De groepsleden zijn in ieder geval met veel passie en enthousiasme aan het werk geweest.

Loop gerust even binnen om onder het genot van een kopje koffie of thee deze kunstwerken te bekijken.



### **Onbekende schilder?**

Dit schilderij staat al enkele maanden in Atelier 3. De maker of maakster heeft er kennelijk niet zoveel binding mee, anders was het wel afgehaald.

Nu wil het geval dat Ali Holleman wel interesse heeft in dit schilderij, maar wie moet ze aanspreken?

Zou zij een reactie kunnen krijgen? Een papiertje, geklikt aan het schilderij, had tot nu toe geen effect.

Kan de onbekende schilder (AKB?) zich melden bij Ali?  
Haar mailadres:  
[alicastricum@yahoo.com](mailto:alicastricum@yahoo.com)

## **UITDAGING..... en Gezelligheid!**

### **Oproep voor wie zich actief wil inzetten voor leuke klussen binnen de Evenementencommissie!**

Dit enthousiaste team is heel belangrijk voor Perspectief en houdt zich, zoals je ongetwijfeld weet, bezig met het organiseren van de basiscursussen schilderen/tekenen, workshops in diverse technieken en lezingen. Ook verzorgt het team de publiciteit in de media en de posters.

Afscheid: Twee actieve leden van onze commissie, namelijk onze voorzitter en ons lid die de publiciteit rondom alle evenementen verzorgt, hebben aangegeven dat zij het stokje willen overdragen. Met veel dank aan hen zijn wij nu op zoek naar nieuwe leden voor onze commissie.

Wij willen ook uitbreiding van de evenementencommissie en zijn daarom op zoek naar meerdere nieuwe leden. Mensen die houden van organiseren, handig zijn met e-mail en bestanden en het onderhouden van contacten in verband met publicaties in de media.

Ben je lid van Perspectief en lijkt het je wat, neem dan contact op met Ton Pots van de Evenementencommissie Tel. 0651779893, E-mail: [rinytonpots@kpnplanet.nl](mailto:rinytonpots@kpnplanet.nl)

## Berichten van Anja Jonker voor houtliefhebbers

We hebben een grote en heel enthousiaste houtgroep op Perspectief. Die komt bij elkaar op dinsdagavond van 19.30-22.00 en donderdagochtend van 9.30-12.00.

Aan degenen die interesse hebben om in te stappen schrijft Anja: Jouw handen zijn gemaakt om te creëren. Handwerk is een goede tegenhanger in deze tijd van computers en 'in het hoofd zijn'. Nu heb ik mij gespecialiseerd in houtbewerken. Graag wil ik deze kennis doorgeven middels workshops voor beginners en gevorderden.

Naast staande beeldhouwen bieden we ook lichter en zittend werk. De technieken zijn geschikt voor ieder van 16 tot 90 jaar. De technieken zijn leuk om te doen voor alle leeftijden. Het is puur ambachtelijk werk zonder veel pretentie, laagdrempelig en leuk om te doen. Het kleinmeubel maken in vers hout en het houtsnijden met het mes wil ik naast het bestaande beeldhouwen in droog hout aanbieden.

Hieronder geeft Anja een overzicht van haar workshops, op haar lokatie in Bakkum-Noord en bij Perspectief.

Mensen die na een workshop niet meer kunnen stoppen met houtsnijden en (klein)meubel maken kunnen zich bij de Houtgroep aansluiten.

Inschrijven of meer info kijk op [www.artkid.nl](http://www.artkid.nl)

**Inschrijven:** Voor alle onderstaande workshops kun je inschrijven via [anja@artkid.nl](mailto:anja@artkid.nl)  
**NB de beeldhouw-workshop van 11 december\* en het lepel snijden van 2 april**  
**\*graag inschrijven via Perspectief!**

**Zondag 27 november, op zondag 15 januari en zondag 2 april\* wordt er een workshop Lepel snijden gegeven:**

**Lepelsnijden** : Is een traditie die uit Scandinavië en Engeland is overgewaaid. Het lepel snijden kent een grote enthousiaste community. Met lepelfeesten en workshops overal in Europa. In deze traditie worden lange winters gekort met snijwerk voor huiselijk gebruik of snijwerk dat cadeau gedaan wordt aan familie. De mes snij technieken zijn heel divers: een spatel, soeplepel, suikerlepeltje of theelepeltjes vragen allen om andere technieken. Er is kennis over verschillende houtsoorten en oliën, kleuren of decoreren uit te wisselen.

Op Perspectief geef ik de workshop LEPELSNIJDEN in vers hout! Eventueel daar uit voortkomende 'lepelaars' kunnen aansluiten bij de houtgroep. **De workshop op 2 april\*** wordt door Perspectief gefaciliteerd en u kunt als lid van Perspectief gebruik maken van de ledenkorting. Inschrijven Via [activiteitenperspectief@gmail.com](mailto:activiteitenperspectief@gmail.com)



**Zondag 26 februari:  
Krimppotje Maken:**

Een krimppotje wordt gemaakt van een verse tak of stammetje dat je uitholt. Je zaagt ook twee schijfjes af die je bewerkt als bodemplaat en deksel. Door dat het hout vers is krimpt het bij drogen om de bodemplaat en zit potdicht. Het deksel maak je van droog hout en pas je later aan op nu droge pot. Heel leuk om te doen en je hebt er een zelfgemaakt goed sluitend voorraadpotje bij! Zie foto's hierboven



**Zondag 20 november en op zondag 12 februari is er een workshop krukje maken:**

**Krukje maken uit vers hout:** Er bestaan al eeuwen oude technieken om met vers hout te werken. Hout dat met de hand wordt gekloofd en gezaagd. Op een schaaftokje bewerk je de poten met het haalmes en een spookschaafje. Alles wordt met ouderwetse handtechnieken gemaakt zonder elektrisch gereedschap wat heden natuurlijk weer groen, modern en helemaal in is. Eigenlijk kost het niet eens heel veel meer tijd en zo'n zelf gemaakt krukje heeft zo veel meer waarde. Deze doe je nooit meer weg. Meestal lukt het je in 1 dag.

Ik ben enthousiast om deze technieken door te geven. Workshop van 10-16 uur op Perspectief.



**Zaterdag 12 november in het Glazen houtlokaal,  
Zondag 11 december\* en op zondag 29 januari op Perspectief:**

**Eendaagse cursus Beeldhouwen in hout:** De Eendaagse Basis cursus Beeldhouwen in hout Geef ik graag voor (aspirant)leden en iedereen die zich het beeldhouwen in hout willen eigen maken. De cursus is ook geschikt voor gevorderden die lekker een hele dag door willen hakken en zich verder bekwamen. We werken op een houtblok met klopper, guts, beitel en rasp. Er ligt een mooi stuk Lindenhout klaar (50 cm lang en +/- 15 cm dikte) en voor gevorderden een mooi wild stuk appel of perenhout. Er is informatie over behoud en onderhoud van je houten beeld.

**De workshop van 11 december\*** wordt door Perspectief gefaciliteerd en u kunt als lid van Perspectief gebruik maken van de ledenkorting.  
Via [activiteitenperspectief@gmail.com](mailto:activiteitenperspectief@gmail.com)

Voorjaar en zomer 2023 zijn wij op zaterdagen weer te vinden in de Tuinkas en binnen/buitenlocatie op de hoek Limmerweg/ Groenelaantje 3 in Bakkum Noord. Hier zijn in 2023 op 25 maart, 22 april, 20 mei, 17 juni en 15 juli de eendaagse cursussen beeldhouwen in hout.



**Zondag 12 maart, even iets heel anders:**

**Mozaïeken stoeptegel (groot) ouder/kind activiteit:**

Samen met je kind of kleinkind 1 stoeptegel mozaïeken. Heel leuk om te doen. Naar een eenvoudige kindertekening of ontwerp puzzel je gekleurde stukjes Mosa samen tot een kleurrijke tegel. De tegel word na het droging door de docent gevoegd en is op te halen. Een blik vanger voor in de stoep voor je huis! De tegel vormt een leuke herinnering van jullie creatieve dag samen.



**Workshops:**

**Tijden:** 10- 16uur De workshops duren 1 dag en zijn ook opeenvolgend leuk:

**Kosten:** De workshops lepel snijden, beeldhouwen, krimpptje maken en mozaïeken zijn 55€.

De workshop Kruk maken uit vers hout kost 75€

**Inclusief:** Materiaal en gebruik gereedschap en hout

**Lunch:** Alle herfst/ winterworkshops zijn inclusief koffie, thee , fruit en een pan soep met stokbrood.

Gesmeerde broodjes e.a. dient men zelf mee te nemen.

**Waar:**

**Bij Perspectief is in de winter onze workshoplocatie:** Ook is hier het gehele jaar doorlopend de houtgroep te vinden. Perspectief vind u in de ' Duinrand Ateliers' . Aan de van Oldenbarneveldweg 37 te Bakkum.

**'Het Glazen Houtlokaal' in het voorjaar en de zomer op binnen en buitenlocatie:**

Vanaf eind maart tot half 15 november zijn we te gast in het duin en bollen gebied te Bakkum Noord. Met mooi weer werken we buiten in de Appelboomgaard. Het Glazen Houtlokaal is op de Hoek Limmerweggetje/Groenelaantje in de tuinkas van de familie Kramer.

Vriendelijke groeten

Anja Jonker

[www.artkid.nl](http://www.artkid.nl)

*Overigens: in de lijst verjaardagen van begeleiders ontbrak de verjaardag van Anja Jonker. Bij deze dus de aanvulling: ze is jarig op 27 december.*

**Bij de konijnen af...**

In Atelier 1 worden we regelmatig verrast door het werk van de deelnemers aan de basis cursus tekentechnieken die Afke Spaargaren geeft. Ditmaal had de groep zich kennelijk in het land van de konijnen gewaagd.



**Redactie Nieuwsbrief Perspectief**  
[niewsbrievenperspectief@gmail.com](mailto:niewsbrievenperspectief@gmail.com)