

erspectief

ATELIERS VOOR BEELDENDE VORMGEVING TE CASTRICUM

Nieuwsbrief

2024-31

2 oktober 2024

In deze nieuwsbrief:

- **Bestuursmededelingen: contributie 2025 en keuken**
- **Terugblik op Raku-stoken**
- **Keramisten Noord-Holland exposeren**
- **Kleine musea in de buurt**
- **Kitty Meijering exposeerde**

Berichten uit het Bestuur

Contributie 2025

- € 285,- per jaar
- Bij betaling voor 1 januari €5 korting te betalen via het betaalverzoek dat je rond 15 november ontvangt of overmaken op rekeningnummer NL97INGB80000776214 t.n.v. Perspectief te Castricum o.v.v. voor- en achternaam
- Gespreid betalen: twaalf termijnen van €24,- met automatische overschrijving te agenderen op de eerste van de maand.
- Betalen per halfjaar is met ingang van 2025 niet meer mogelijk.
- Opzeggen: uiterlijk 30 november 2024

Een nieuwe keuken voor Perspectief

Via Marktplaats werd door de Technische Commissie een keuken gescoord, precies 2 cm kleiner dan de beschikbare ruimte. De verkoper uit Amsterdam vroeg €50,- voor de keuken, maar liet dat zitten toen hij hoorde dat de keuken voor Perspectief bestemd was. Hij heeft een seizoensplaats op Camping Bakkum en komt graag kijken als de keuken geïnstalleerd is. Een workshop in de zomer lijkt hem ook een goed idee!

André Hoogervorst (midden, Technische Commissie), die samen met Carla Coenders (links, voorzitter) en Gert-Jan Schouten (rechts, huismeester) de keuken uit Amsterdam haalden.



Raku stoken

Op zaterdag 28 september hield de keramiekgroep het jaarlijkse Raku stoken-evenement.

Met twee nieuwe leden is de groep behoorlijk groot.

Raku is een eeuwenoude Japanse manier van het stoken van kleiwerk; dat geeft een mooi craquelé effect. Het was een fantastische dag.

De bijgevoegde foto's geven nog een extra dimensie.

Roderick Taylor





Noordhollandse keramisten

De SKNH, de Nederlandse Keramisten Noord-Holland, exposeert op 5 en 6 oktober in het Weefhuis in Zaandijk.

Met 25 keramisten wordt het weer een groot kijkfeest.

Deze keer is de expositie uitgebreid met schilderijen. Ook zijn er weer 3 mooie prijzen te winnen.

Geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Toegang is gratis.

Adres: Het Weefhuis, Lagedijk 39 Zaandijk.

keramisten-noordholland.nl



EXPOSITIE KERAMISTEN NOORD-HOLLAND

za 5 & zo 6 oktober
11.00 - 17.00 uur
Het Weefhuis
Lagedijk 39
Zaandijk
vrij entree

WWW.KERAMISTEN-NOORDHOLLAND.NL

Kleine Musea in onze buurt!

In het Museum van Egmond en Museum Kennemerland in Beverwijk zijn tentoonstellingen te zien die de moeite van een bezoek zeker waard zijn. Bijzonder dat deze kleine musea zulke mooie exposities organiseren: in Egmond schilderijen van Erwin Bowien en in Beverwijk werk van Ruysdael en tijdgenoten. Je hoeft er niet ver voor te reizen en je staat niet in de rij. Laten we deze musea in ere houden: bezoek ze en word misschien vriend of vrijwilliger!

Erwin Bowien: Duitse schilder in ballingschap in Egmond



Van 1933 tot 1942 maakte Erwin Bowien, een in Zwitserland opgeleide 'plein-air schilder' en pacifist, die Duitsland was ontvlucht, meer dan 100 werken van Egmond en omgeving. Hij schilderde vooral het landschap van zee en duinen. Hij portretteerde in 1938 ook 20 pasgeboren Egmondse kinderen, een cadeau dat de gemeente Egmond aan het koninklijk huis aanbood bij de geboorte van Beatrix. Deze portretten en een reeks landschappen zijn in het Museum van Egmond tentoongesteld. Jammer dat de tentoonstellingsruimte niet ruimer is, waardoor de werken beter tot hun recht zouden komen.

Erwin Bowien richtte na de oorlog een Kunstenaarskolonie in Solingen op en stierf in 1972.



Erwin Bowien. Duinlandschap bij Egmond (1937)



Erwin Bowien: *Het Oude Hof Bergen* (1938)

Kennemer Luchten, op reis met de Ruysdaels en tijdgenoten.

Door de connectie van een kunsthandelaar met Museum Kennemerland in Beverwijk zijn hier mooie schilderijen van Samuel Ruysdael en tijdgenoten tentoongesteld. In de tentoonstelling is ook te zien hoe het landschap, vanuit dezelfde positie beschouwd, er tegenwoordig uit ziet.



Samuel van Ruysdael: *Gezicht op Beverwijk* (1640)



Samuel van Ruysdael: An Alckmaertje – Grote Kerk van Alkmaar 1630

Praktische Informatie:

Museum van Egmond <https://www.museumvanegmond.nl/> (tot 3 november)
Museum Kennemerland <https://museumkennemerland.nl/kennemer-luchten-op-reis-met-de-ruysdaels-en-tijdgenoten-13-juli-t-m-10-nov-2024/> (let op de openingstijden)

Gert van der Laan

Kitty Meijering in Uitgeest

Tijdens het Kunst Manifestatie Weekend, 28 en 29 september in Uitgeest, exposeerde Kitty Meijering, begeleidster van onze maandagavondgroep, in de protestantse kerk met haar mooie werk, waarvan hier een voorbeeld.



Redactie van de Nieuwsbrief Perspectief
niewsbrievenperspectief@gmail.com