

## Nieuwsbrief

2024-35

26 november 2024

### In deze nieuwsbrief:

- Verslag Raku stoken
- Afscheid Ans Hoeksema
- In memoriam Wies Fijnaut
- Perspectief in film met hout
- Workshops Perspectief-vrijwilligers

### RAKU STOKEN

#### Een fascinerend proces om van dichtbij te mogen beleven

Onder de deskundige en vriendelijke leiding van Jacqueline Fluitman hebben wij begin oktober '24 in Bakkum diverse beeldjes uit klei geschapen (en enkele oude stukken nieuw leven ingeblazen).

Na het drogen zijn de creaties gebakken in de oven van Perspectief. Met dank aan Sabine IJzinga en Hansje Veen.



Begin november hebben wij 's ochtends onze schatten in Jacqueline's goed geoutilleerd atelier geglazuurd.

's Middags zijn de voorwerpen in een buitenoven in de tuin blootgesteld aan oplopende hitte (tot 1000°C) en daarna voorzichtig overgeplaatst naar - met houtmoolm en propjes papier gevoerde-kuipen.



Deze werden afgedekt en de voorwerpen werden overgeleverd aan de grillen van de rook en vlammen die binnen de kuip ontstaan.



Jacqueline moest kortdaat handelen en hierbij maakten zes paar handen van de deelnemers het werk wat lichter.

Eenmaal uit de kuipen werden de kleuren van het glazuur en het effect van de rook steeds zichtbaarder.

En nog zichtbaarder als de kunststukken werden begoten met water en vervolgens schoongewreven.

Wij bedanken Jacqueline voor haar duidelijke, geduldige en inspirerende aanwijzingen op gebieden kleien, glazuren- specifiek voor raku stook- en het afwerken van de kunstwerken.



Allen zijn tevreden over het resultaat van deze raku-stookworkshop. Wij bedanken haar ook voor het kijkje in haar keramiekatelier en prachtige tuin. En de pompoensoep was heerlijk.

Diane Berkhout

### Afscheid Ans Hoeksema

Na vele jaren lid te zijn geweest van Ateliergroep Akersloot (HUIB) nam voormalige voorzitter Ans Hoeksema in oktober afscheid van onze groep.

Ans heeft zich enorm ingezet om ons eigen atelier in De Lelie te behouden.

Haar zoektochten naar goede docenten heeft geresulteerd in versterking van de vaardigheden van de leden en prachtige jaarlijkse tentoonstellingen op diverse plekken in het dorp en in ons eigen atelier.



***Diane Berkhout ( links), overhandigt Ans een boeket.***

Wij zijn haar zeer dankbaar voor haar tomeloze inzet.

Ateliergroep Akersloot

## In memoriam Wies Fijnaut

(Overleden op 13 november 2024)

*Door Walter Driessen werd de volgende tekst uitgesproken bij het afscheid van Wies in Alkmaar op 20 november*

Dag Wies, beste mensen,

Voordat ik Wies bij Perspectief ontmoette, was dat als directeur van de Henricus Mavo. Waar zij met Frans, als ouders van Guido en Michel kwam. Frans herkende ik nog als klasgenoot van de Kweekschool, waar wij onze onderwijsbevoegdheid haalden. De wereld is klein.

Van Perspectief was Wies lid vanaf februari 2004. Ze aquarelleerde bij de groep van Jaap Dekker, daar kwam ik haar weer tegen.



Op een gegeven moment zei ze, dat schilderen is toch niets voor mij. Ik ga driedimensionaal werken met klei en beeldhouwen. We deden ook samen nog een workshop beeldhouwen. Het was altijd leuk Wies weer te ontmoeten en met haar een gesprekje te voeren. Voor onze vereniging Perspectief verzorgde ze jarenlang de inkoop van koffie en thee en toebehoren en deed dat meer dan voortreffelijk. Ze hield daarbij alle aanbiedingen van de verschillende supermarkten in de gaten. Goed voor de contributie van de leden en tot genoeg van de penningmeester. Die laatste maakte ze er ook op attent dat er plotseling meer verbruik was van koffie. Wat bleek, dat was steeds in oktober, als het bezoek van leden van perspectief het grootst was, die waren dan terug van vakantie. Zij bleef daar een vraagteken achter zetten, zou het echt hoorde je haar denken.

De vorige penningmeester (Maarten Geerdes) vertelde mij ook nog een aardige anekdote over de koffie, die tekenend is voor Wies. Tijdens een zomerhაკweek was de koffie op. Snel naar de zelfbediening dan maar. Desgevraagd zei Wies later: Er was wel koffie! Maar we konden het niet vinden was het wederwoord.

Wies: ik heb het goed verstopt. Waar dan?

Wies: op een geheime plek. Dat kan je ons toch wel vertellen!

Wies: een geheim met twee mensen, is geen geheim! Typisch Wies!!

Wies, niet alleen je groepsgenoten van de woensdag zullen je missen, maar ook veel andere leden van onze vereniging.

Vooral je gezin en familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Walter Driessen

*Van de woensdagmorgengroep beeldhouwen kreeg de redactie nog de volgende herinneringen aan Wies:*

Wies heeft naar ons nog een laatste groet gestuurd via de groepsapp op dinsdag 12 november 2024, 17.33 uur:

" Ik ben even afwezig. Veel kleiplezier, W".

Typisch Wies, overal aan denken en alles onder controle.

Carien

Mijn vroegste herinnering aan Wies is van een gezamenlijk volleybaltoernooi. Mijn laatste is van een lieve oma die met haar kleinzoon nog onlangs bij de woensdagochtendgroep kwam buurten. Rust zacht.

Maaïke Gorter

Ik vond Wies een ontzettend aardige en vriendelijke vrouw. Van haar heb ik veel geleerd over glazuren en over engobe-techniek wist zijn alles uit te leggen. Zij zal op de woensdagochtend echt gemist worden.

Geertje

Lieve Wies, je was een bijzondere vrouw. Ik mocht je graag, ik ga je missen.

Ada

Wies,

Hoe goed voelde het altijd als jij binnenkwam op de woensdagochtend bij onze kleiclub. We zijn gewend aan jouw vertrouwde verschijning en waardeerden jouw advies als we ergens mee zaten. Op jouw eigen, rustige wijze kregen we dan een tip of suggestie, maar alleen als we er om vroegen. Naast Perspectief had je nog talrijke andere hobbies, waarover wij zo nu en dan wat te horen kregen en waardoor je in Castricum een markante persoonlijkheid bent geworden. Jouw sportieve aanleg en je karakter stelde je in staat van veel te genieten en door te gaan met hardlopen, fietsen, van natuur en cultuur te genieten. Hoe mooi geeft de tekst op jouw rouwkaart dit aan:

*Ze heeft alles uit het leven gehaald.*

*De wedstrijd is voorbij*

Nog maar heel kort geleden was je onder ons met een allerliefst jongetje - jouw kleinzoon - waar je heel trots op was.

Hoe zal hij je missen.

Hoe zullen ook de andere kinderen en kleinkinderen jou missen.

Hoe zullen wij van de woensdagochtendgroep jou moeten missen!

Ali

## **Houtgroep op filmtoer**

Anja Jonker kreeg het verzoek om foto's van houten beelden aan te leveren voor een filmscene in een houtwerkplaats. Haar houtgroep heeft daarvoor dierenbeelden en abstracte beelden aangeleverd. Het filmen vindt plaats van 2 tot 4 december. Anja meldt dat Perspectief in de aftiteling van de film zal worden genoemd. Ze komt later nog met een toelichting op het gebeuren.

## Workshoppemiddag voor Perspectief-vrijwilligers

'Vrijwilligers dragen een club!' Onder dat motto werd door Annemieke Jurriens en Gerda Pauwelussen een gezellige "workshoppemiddag" georganiseerd als waardering voor dit werk. Op zaterdag 16 november waren alle vrijwilligers van Perspectief (commissieleden, groepsvertegenwoordigers e.d.) uitgenodigd. Na een welkomstwoord door Carla Coenders en een kennismakingsrondje gingen zo'n 30 leden-vrijwilligers met plezier aan de slag in drie workshops: collages (o.l.v. Joke Vink), zelfportret (o.l.v. Maria Heideveld) en een sieraad maken met/van gefuseerd glas (o.l.v. Thea Bremer). De creatieve middag werd afgesloten met een 'Kunstbeschouwing' van alle werken onder het genot van een glas en hapjes.



De redactie





### **Perspectiefagenda:**

Kerstavakantie 16 december t/m 5 januari met daarin de Kersttentoonstelling  
(aanleverdata volgen)

Nieuwjaarsbijeenkomst 2 januari

Voorjaarsvakantie 15 t/m 23 februari

Redactie van de Nieuwsbrief Perspectief  
[niewsbrievenperspectief@gmail.com](mailto:niewsbrievenperspectief@gmail.com)